

# De Fakkelkrant

Tijdschrift voor vrijzinnige actie Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw "De Geuzetorre"



**Vernissage Patrick Pottier**  
Zondag 6 november

**VLC Jazzmatinee**  
Zondag 13 november

**HV Ouders**  
**Auditie Feest Vrijzinnige Jeugd**  
Woensdag 16 november

**thema aperitief Scandinavië**  
Zondag 27 november

**Videopresentatie**  
**"That's Entertainment"**  
Woensdag 30 november

**Winterfeest Grije Geuzen**  
Vrijdag 16 december

**Winterzonnewende met Joelman**  
Zondag 18 december

nr. 6 november - december 2022

tweemaandelijks // 49<sup>ste</sup> jaargang  
Afgiftekantoor: Gent X - P706394

# colofon



## Algemeen

De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door de bijdragen van de lezers en de publicaties van de Oostendse vrijzinnige verenigingen HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylenfonds Oostende; Willemsfonds Oostende; UPV Kern Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Oostende en het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende.

Ondertekende artikels die in de Fakkelkrant worden opgenomen drukken niet noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige gemeenschap. De redactie eigent zich het recht toe de publicatie van ingezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of deelneemt aan eender welke activiteit ingericht door het VLC Oostende vzw of door de Grijsje Geuzen Oostende is verplicht over een lidkaart met lidnummer te beschikken en die ook op zak te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpelweg het luttele bedrag van € 5 over te schrijven op rekeningnummer BE63 0010 7861 1708 (BIC GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw oud lidnummer, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en geef ook aan of u al dan niet een Fakkelkrant wenst te ontvangen.

Controle van de lidkaarten op zondagmorgen of op activiteiten is steeds mogelijk

## Correspondentie

Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en bijdragen kunnen overgemaakt worden op volgend adres:

VLC Oostende vzw

“De Geuzetorre”

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40

E-mail: [info@vlcdegeuzetorre.be](mailto:info@vlcdegeuzetorre.be)

Website: [www.vlcdegeuzetorre.be](http://www.vlcdegeuzetorre.be)

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8 tot 12.30 uur

en van 13.30 tot 16.30 uur.

## Bericht aan de lezers

Uw persoonsgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te informeren over de activiteiten van de diverse vrijzinnige verenigingen.

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel corrigeren.

## Verantwoordelijke uitgever

Edgard Brunet

p/a Kazernelaan 1

8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

[info@vlcdegeuzetorre.be](mailto:info@vlcdegeuzetorre.be)

## Bericht aan de redactieleden

Deadlines Fakkelkrant 2022

• Januari-februari 2023:

vóór vrijdag 2 december 2022

## Druk, vormgeving en mailing

Lowyck drukkerij - Oostende

## Cartoons

[www.seamoose.be](http://www.seamoose.be)

## Redactie

Kurt Heddebauw

# inhoud

2 Colofon

4 - 5 Hoog van de toren geblazen

6 Opinie

7 - 8 Tentoonstelling

9 - 11 Terugblikkend op

12 - 17 Grijsje Gheuzen

18 Vermeylenfonds

19 Willemsfonds

19 HV/Ouders Oostende



“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen open van 10.30 uur tot 14.30 uur voor het VLC Aperitief.

U kunt er samen met vrienden, kennissen en sympathisanten van gedachten wisselen terwijl u rustig geniet van een aperitiefje. Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” ook over een aangepaste speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 5.

Voor dat lidgeld ontvangt U het hele jaar door tweemaandelijks onze Fakkkelkrant, boordevol vrijzinnige informatie.

Bovendien verleent uw lidkaart U toegang tot het VLC Aperitief, elke zondagmorgen van 10.30 tot 14.30 uur.

U ontvangt deze Fakkkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal toe opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden.

Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum.

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat tijdens de kantooruren (8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur). Ook voor alle inlichtingen omtrent morele dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, enz. kunt u steeds terecht op het VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 of mail [info@vlcdegeuzetorre.be](mailto:info@vlcdegeuzetorre.be).





## MOREEL CONSULENT IN HET HENRI SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE

Contacteer Conny Verkest, Moreel consulent Henri Serruys ziekenhuis, op het nummer 059 55 52 62 of via [conny.verkest@azsintjan.be](mailto:conny.verkest@azsintjan.be)

## MOREEL CONSULENT IN "DE GEUZETORRE" OOSTENDE

Wenst u hulp bij het invullen van uw negatieve wilsverklaring of wenst u meer informatie over alle mogelijke aspecten van een waardig levenseinde, neem dan contact op met huisvandeMens Brugge op het nummer 050/33.59.75 of via [brugge@demens.nu](mailto:brugge@demens.nu)

## ZONDAG 6 NOVEMBER: VERNISSAGE PATRICK POTTIER

Aansluitend op onze gloednieuwe thema aperitieven (zie hieronder) stelt bestuurslid Patrick Pottier een selectie van prachtige reisfoto's uit Noorwegen tentoon. Zie de rubriek Tentoonstelling voor meer info!

## ZONDAG 13 NOVEMBER: VLC JAZZMATINEE

Eddy Laga en zijn kornuiten van de Broadway Jazz Gang spelen dit jaar nog eenmaal ten dans en dat op zondag 13 november. Het gratis optreden start om 11 uur!

## LIDGELDEN WERKINGSJAAR 2023

In tegenstelling tot andere werkingsjaren zult u voor het lidmaatschap van het VLC 2023 een overschrijvingsformulier ontvangen per post.

In deze Fakkelerant zit dus géén vraag tot betaling, die valt in de komende weken pas in de bus.

We willen u vriendelijk vragen niet te storten vóór ontvangst van de overschrijvingsformulieren.  
Hartelijk dank!



## ZONDAG 27 NOVEMBER: THEMA APERITIEF SCANDINAVIË



Vanaf november organiseren we thema aperitief momenten in de Geuzetorre! Met de herfst en de winter in zicht starten we met ... Scandinavië! Er zullen tegen een democratische prijs passende hapjes worden voorzien zoals Scandinavisch "Smörrebröd" en typische Zweedse aperitieven als Aquavit en brännvin. De opbrengst gaat naar Aropa, vzw tegen kansarmoede.

Dit alles wordt geserveerd met typisch Scandinavische muziek, dus uiteraard zullen bands als ABBA, Alcazar, en Roxette van de partij zijn! Voor de kinderen wordt een klein Zweeds geschenkje voorzien en een aangepast hapje!

Afhankelijk van de respons hebben we eveneens thema-aperitieven in petto uit landen zoals Mexico, Vietnam, Spanje, Frankrijk en Italië.

**ZET DUS ALVAST ZONDAG 27 NOVEMBER IN JULLIE AGENDA!  
IEDEREEN WELKOM VANAF 10u30!!**

Jag hoppas att vi ses då!

## ZONDAG 18 DECEMBER: WINTERZONNEWENDE MET JOELMAN

Het Joelfeest is in aantocht, iets waar niet alleen kinderen maar ook volwassenen naar uitkijken! De winterzonnewende is niet meer veraf. Mensen hebben tijdens deze periode nood aan warmte, gezelligheid en samenhang. Hét moment als vrijzinnige om eens extra naar elkaar om te kijken en er samen een geweldig feest van te maken.

Voor veel kinderen is het soms een minder prettig moment als ze horen dat de kerstman eigenlijk niet echt is, waardoor ze een poosje in de war zijn. Maar wat veel mensen niet weten is dat al dat leed niet nodig is. Wij als vrijzinnigen weten wel beter, niet de kerstman maar de Joelman bestaat echt. Sterker nog je kunt hem in levende lijve aan het werk zien in "De Geuzetorre" tijdens het feest van de winterzonnewende, op 18 december a.s.

Iedereen is van harte welkom vanaf 10:30u.

Natuurlijk heeft de Joelman veel aandacht besteed aan onze kinderen. Heel speciaal voor de kleinsten tot 10 jaar en voor deze jongens en meisjes heeft hij een geschenkje voorzien. Maar je moet dan wel eerst een tekening van de Joelman maken en opsturen. Je kan hem ook mailen of afgeven op het secretariaat met vermelding van je voornaam, naam en ouderdom.

Adres: VLC "De Geuzetorre", Kazernelaan 1, 8400 Oostende of mailen naar [info@vlcdegeuzetorre.be](mailto:info@vlcdegeuzetorre.be).

De tekeningen moeten ons bereikt hebben ten laatste op 1 december. De Joelman overhandigt je dan tijdens het Joelfeest persoonlijk je cadeautje. om je een beetje op weg te helpen staat hieronder een tekening van de Joelman

Laat je dus niet afschrikken! Doe gezellig mee en kom naar "De Geuzetorre" op zondag 18 december!

## VRIJDAG 10 FEBRUARI 2023: RETRO AVOND

We zijn er erg vroeg bij, maar zet ook deze datum alvast in de agenda: vrijdag 10 februari voor een ... spetterende retro avond met de live bands "Sugar Cane Combo" en "Hot Lips & The Leslies"!

Muziek uit vervlogen tijden, hapjes en drankjes, een retro "dresscode" ... het wordt beslist een memorabele avond!

Meer details volgen in de Fakkkelkrant van januari! Stay Tuned!



## ZATERDAG 18 MAART 2023: KROKUSFEEST HV OUDERS OOSTENDE

Nu reeds aangekondigd: het Krokusfeest 2023 of "Lentefeest voor de 6-jarigen" zal plaatsvinden op zaterdag 18 maart 2023. Meer info in de eerstvolgende Fakkkelkrant!



# scandinavie

Tentoonstelling  
in de Geuzetorre door  
Patrick Pottier



van 6 november 2022 tot en met 8 januari 2023

maandag - vrijdag: 08u30-12u30/13u30-16u30  
zondag: 10u30 - 14u30

VLC De Geuzetorre , Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Vernissage - zondag 6 november om 12u00



## ALLES BEGINT BIJ LUISTEREN

Ik vond de slogan van de VRT een beetje nietszeggend, tot ik deze week op reacties viel in de “sociale media”, reacties op een artikel van prof. Mattias Desmet in De Groene Amsterdammer. Reacties die kwamen van vrijzinnige mensen, onverdacht in hun bedoelingen. Ik ben altijd al een dwarsdenker geweest, term die tegenwoordig bij sommigen als negatief wordt gepercipieerd, sinds het gekoppeld werd aan virusontkenning. Ik ben een dwarsdenker, zoals Jaap Kruithof en Hugo Van den Enden indertijd de term definieerden. Ik ben mijn leermeesters nog steeds dankbaar voor de houding die ze mij hebben ingeprent, namelijk “geloof niet zomaar iets omdat de meerderheid het voor waar aanziet”. Ga er eventueel dwars tegen in.

Desmet houdt zich als sociaal psycholoog al jaren bezig met de studie van het groepsdenken, inzonderheid het fenomeen *massavorming*. Hij heeft in de VS een medestander in de persoon van Robert Malone, een viroloog en immunoloog (niet onbelangrijk in de huidige context). Onmiddellijk moeten we zeggen dat het fenomeen niet door iedere sociaal psycholoog wordt gedeeld. Zo gaan Jay Van Bavel en Stephen Reicher er tegen in. Desmet ligt in het verlengde van wat Gustav Le Bon en Hannah Arendt vroeger hebben beschreven. Massavorming is het smelten van het individueel denken in een collectieve geest, waarbij dikwijls (meestal?) de angst voor een onzichtbare vijand de drijfveer is. Wat Desmet *massavorming* noemt, kan ook gezien worden als een vorm van *collectieve cognitieve dissonantie-reductie*. Cognitieve dissonantie komt voor wanneer men geconfronteerd wordt met overtuigingen die tegen de eigen overtuiging ingaat. Nieuwe informatie kan de eigen overtuiging doen wankelen. Wanneer die nieuwe informatie gepaard gaat met een tsunami van “feiten” die door de media worden verspreid, gaat de eigen overtuiging aan het wankelen. Dit is gebeurd met covid (dagelijks een expert die het zelfde zegt als de anderen), dit gebeurt met de oorlog in Oekraïne (voortdurend berichten en video’s die eenzijdig van Kiev uitgaan), dit gebeurt in mindere mate met klimaat. Dan ontstaat de neiging om het vervelende gevoel van het eigen ongelijk op



te lossen door de eigen overtuiging te ontkenen of te reduceren. Dan gaat iedereen één overtuiging volgen (covid is gevaarlijk, dus moeten we in lockdown; Rusland heeft aangevallen, dus moeten we met alle middelen het Oekraïens regime steunen, inbegrepen wapens, en Moskou boycotten). De “oplossingen” doen ons pijn (bij lockdown moeten we onze vrijheid sterk inperken, de boycot van Moskou drijft onze onkosten hoog op), maar we zijn bereid tot deze offers. Angst kan functioneel zijn. Of moeten we eerder spreken van “vrees”. We moeten brand vrezen en dus nagaan of alle vuren gedoofd zijn en de friteuse afgezet vooraleer we het huis uitgaan. We moeten uit vrees voor inbraak zorgen dat de deuren gesloten zijn. Maar thuisblijven uit angst voor wat allemaal kan gebeuren is niet meer gezond. We mogen ziekte vrezen, maar angst voor wat ons nog allemaal kan overkomen wat we nu nog niet weten is een ziekte op zich. Als angst gaat overheersen, worden inperkingen van de individuele vrijheid aanvaard door de massa. Na de aanslag van 11 september was dit zo, uit angst voor het islamisme, na WOI werden in de VS communisten vervolgd, uit angst voor de Russen, onder het

nazi-regime de joden en nu worden niet-gevaccineerden uitgesloten uit angst voor het virus (terwijl ondertussen is gebleken dat vaccineren niet alle problemen oplost). En daar ligt een deel van de verklaring voor de heftige reacties tegen standpunten van Mattias Desmet. Hij heeft, net zoals prof. Lieven Annemans, aandacht gevraagd voor de gevolgen van de maatregelen op het sociale en psychische welzijn van de bevolking tijdens de lockdown. Ze zijn verketterd geworden door de “weldenkende” gemeenschap, die alle macht heeft gegeven aan de virologen. In die mate dat de schitterende reportage-reeks Tegenwind, waarin journalist Alain Grootaers kritische figuren interviewt rond de coronamaatregelen, door “correcte” mensen werd aangevallen omdat de reeks een belangrijke prijs voor journalistiek ontving. Dat naar de virologen werd geluisterd, is terecht. Dat de politiek zich heeft verscholen achter die experten is minder lovenswaardig. Maar dat de sociaal psychologen en sociaal economen werden verbannen, is fout geweest. Nu erkennen sommigen dat, zoals prof. Herman Goossens onlangs die duidelijk zei: “wij hebben ze te hard aangepakt”. Maar de boycot van de dwarsdenkers doet denken

aan het typevoorbeeld van massavorming, namelijk godsdienst. Religieuze stromingen aanvaarden geen tegenwind. Afvalligen en twijfelaars worden buitengesloten en verketterd en soms gedood. Vroeger ook bij ons en nu in islamitische staten. Het moet ook gezegd zijn dat Desmet regelmatig uit de bocht vliegt met uitspraken die niet ernstig zijn. Hij zou dat beter moeten beheersen.

Desmet waarschuwt dat massavorming rond een bepaald verhaal kan leiden tot totalitarisme. Veel mensen leven met een permanent gevoel van onbehagen, angst voor de toekomst. Die angst doet hen op zoek gaan naar "objecten" waar ze hun angst kunnen aan koppelen. Corona was zo iets. Door massavorming was er geen plaats meer voor nuance. Die angst werd gevoed door gruwelijke beelden, zoals die in Bergamo en door cijfers die zeer eenzijdig waren. Al wie stierf was "een coronadode", terwijl er mensen (vooral ouderen) stierven mét corona en niet door. Desmet zegt: "corona is een gevaarlijke ziekte en geen onschuldige zondebok. Maar de groepsreactie werd op een vreemde manier disproportioneel". De mens kan in een massa ongekende offers brengen, maar er is ook een ontstellend gebrek aan begrip voor wie niet in de strijd tegen de vijand meegaat. Vandaag is er een obsessie met Rusland ontstaan sinds de inval in Oekraïne. Er is quasi geen plaats in de media voor een tegenstem, voor het Russische standpunt of voor een genuanceerde visie. Zoals we bij corona dagelijks virologen op het scherm kregen die

de angst bleven onderhouden (een enkele niet te na gesproken), zien we nu dagelijks Zelensky die oproept tot strijd. De Russische media zijn van het net gehaald, Russische sporters worden geweerd (alsof die individueel schuldig zijn), nu wordt er opgeroepen om geen enkele Rus meer toe te laten in het Westen. Er is geen ruimte meer voor de tegenstem. Dan kan de agressie alleen maar escaleren. Ook niet verwonderlijk dat in zo een klimaat degenen die niet meegaan in het eenzijdige verhaal dat de media ons aanbiedt, radicaliseren en ook een zwart-wit houding gaan aannemen. Zo is bij corona een antivax-beweging ontstaan.

Kenschetsend voor het nieuwe fanatisme is de reactie op het rapport van Amnesty International waarbij Oekraïne met de vinger werd gewezen omdat ze troepen installeren in de buurt van scholen en ziekenhuizen en daardoor de veiligheid van burgers in gevaar brengen. De kritiek is dat niet tegelijk schendingen van rechten door Rusland in het rapport werden opgenomen. De zelfde kritiek was er niet toen Amnesty Rusland beschuldigde van schendingen van oorlogsrechten. Oekraïne werd toen ook niet vermeld! Consequent is de kritiek dus niet, maar ja, we moeten allen meegaan in één richting.

Voor ons is het geval van prof. Paul Cliteur, voormalig voorzitter van het Humanistisch Verbond Nederland en belangrijk lid van *De Vrije Gedachte* belangrijk. Het toont hoe mensen worden opzij geduwd omwille van hun ideeën. Cliteur is een harde verdediger

van de waarden van de Verlichting, van de scheiding tussen kerk en staat en heeft zich steeds zeer duidelijk uitgesproken tegen islamisme. Prompt kreeg hij de stempel "racist", terwijl hij steeds het recht op zelfbeschikking en de gelijkwaardigheid van elk mens heeft verdedigd. Het lidmaatschap van *Forum voor Democratie* van Thierry Baudet heeft van hem een publieke vijand gemaakt bij "correct progressief" Nederland, wat die termen ook moge betekenen. Zijn leerstoel aan de Leidse universiteit is bedreigd geworden, maar de rector, voorstander van het "disputatio", het recht op intellectuele vrijheid, heeft Cliteur gered. Bij uitstek de universiteit mag immers geen "safe place" worden voor gelijkgestemden, maar bij definitie een instituut zijn voor vrij onderzoek en dus tegengestelde meningen.

Bij al die voorbeelden komt een houding voor die we kunnen omschrijven als het streven naar morele superioriteit. De meerderheid, via massavorming tot stand gekomen, acht een bepaalde overtuiging onaantastbaar. Er zijn standpunten waarover niet meer mag gediscussieerd worden. Dat mag gaan over corona, over Oekraïne, over klimaat en noem maar op. Dat werkt polarisatie in de hand. Minachting, vooringenomenheid en argwaan nemen bezit van voor- en tegenstanders. We kunnen, als we eerlijk zijn dit ook bij onszelf waarnemen: iemand die niet tot ons kamp (politiek, ideologisch) behoort tracht ons van zijn standpunt te overtuigen, we beginnen zelfs niet met luisteren. Het artikel met een kop die niet onze mening is lezen we zelfs niet; laat staan de pers die de onze niet is. De reportage op TV die ons tegen de haren instrikt, zappen we weg.

Dat is een gevaarlijke evolutie. Vrij denken staat daar haaks op. We moeten blijven luisteren, ook naar de ander. We hebben allemaal de neiging om onze eigen standpunten bevestigd te zien. We moeten dat eerlijk bekennen. Maar blijven luisteren naar de andersdenkende is een plicht voor een vrijzinnige.

Luc Bentein  
17.08.22

P.S.: *Cliteur is ambassadeur van de Stichting Varkens in Nood, vereniging die opkomt tegen castratie van biggen. Vrijzinnigen, laat je niet intellectueel castreren! En wees niet beledigd door deze vergelijking...*





## ... de Trefdag van de besturen van de West-Vlaamse Vrijzinnige Centra op zaterdag 20 augustus

68 deelnemers vanuit de West-Vlaamse vrijzinnige centra genoten op zaterdag 20 augustus van een geslaagde ontmoetingsdag in Oostende. Er waren keuzeactiviteiten voorzien in de voor- en namiddag, met voor elk wat wils. Bezoek aan het vernieuwde Ensorhuis met wandeling, een havenrondvaart, streetart fietstocht, workshop gietklei, Hugo Claus wandeling en ontdekking van de polders met paard en kar. Zo konden de deelnemers vanuit de verschillende windhoeken van de provincie de stad Oostende beter leren kennen.

Spijs en drank mochten niet ontbreken, zo konden de deelnemers genieten van koffiekoeken 's morgens, vers gebakken visjes op de middag en een aperitief in de Velodroom -de locatie van de zomerwerking van De Kim- gevolgd door een BBQ 's avonds in De Geuzetorre.

West-Vlaanderen telt 11 vrijzinnige ontmoetingscentra, waarvan 2 gevestigd in Oostende: het Vrijzinnig Jongerenontmoetingscentrum (VJOC) De Kim in de Langestraat 44A en het Vrijzinnig Laïciserend Centrum (VLC) De Geuzetorre gelegen aan de Kazernelaan 1. Elk jaar wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd voor de vrijwillige bestuurders en personeelsleden van de centra, onder de coördinatie van de koepel van West-Vlaamse vrijzinnige centra. Telkens is één van de centra verantwoordelijk voor de organisatie, dit jaar was dat VJOC De Kim. De trefdag vond zo plaats in Oostende met als uitvalsbasis VLC De Geuzetorre.

De vrijzinnige ontmoetingscentra willen regionale plaatsen van ontmoeting en uitwisseling zijn. Er is een ruim aanbod aan activiteiten in de centra, ofwel aangeboden door het centrum zelf of door lokale vrijzinnige organisaties die gebruik maken van de centrumfaciliteiten. Een jaarlijkse ontmoetingsdag draagt bij aan de teamgeest, laat toe ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren, zodat er verder kan gebouwd worden aan een kwalitatief aanbod voor de leden maar evengoed ten aanzien van een ruim publiek.





... de KIDS SUMMER DAYS van dinsdag 23,  
woensdag 24 en donderdag 25 augustus





## ... de vernissage van Greta Beukelaere op zondag 4 september



## ... het VLC Mosselstijn van zondag 11 september





## PETANQUE: ZOMERSE NAMIDDAGEN IN "DE GEUZETORRE"

Na een lange en onprettige periode, kwamen in juli en augustus de vrienden en kennissen terug naar de Geuzetorre niet alleen om eens lekker bij te praten maar zeker en vast voor een partijtje petanque. En zeg zelf, op welke plek kunnen wij elkaar dan beter terugzien dan in De Geuzetorre? Het waren mooie en gezellige maandag namiddagen.

Enerzijds was er dit jaar het volledig vernieuwd terras en anderzijds waren de banen vernieuwd en opnieuw afgebakend. Na een wat langzame start mogen we wel zeggen dat de deelname hierna op volle toeren draaide onder leiding van Nicole en Ivan. Maar wij danken ook de vrijwilligers die samen met hen er een succes van maakten.

Voor meer info kan u steeds terecht op het telefoonnummer van Nicole (0472 23 71 17) of Ivan (0478 04 58 99) of op het e-mailadres [ivan.vrindts@gmail.com](mailto:ivan.vrindts@gmail.com).



## REISVERSLAG DAGREIS : "VAN DE AARDE NAAR DE HEMEL"



Onze dagreis "Van de aarde naar de hemel" Het was opnieuw een succes tot met! Voor een keer legden wij iPad en smartphone aan de kant en reden met de bus richting Brussel. Wij begonnen onze reis in de regen, maar als bij wonder hoe dichterbij ons doel naderden hoe minder het regende. Onze eerste stop was in Groot-Bijgaarden waar wij genoten van koffie en ontbijtkoeken.

Daarna gingen we naar de Nationale Plantentuin in Meise, één van de grootste plantencollecties ter wereld. De helft daarvan staat in het Plantenpaleis. Drie gidsen stonden voor ons klaar om een boeiende wandeling doorheen een collectie planten van overal ter wereld te maken, van de woestijn tot het regenwoud, van inheemse orchideeën tot een grote collectie rododendrons.

Voor diegene die niet 2,5 km op en af wilde wandelen, was er een treintje voorzien.

Voor de lunch reden wij terug naar Groot-Bijgaarden. Wij konden er genieten van het seizoensbuffet à volonté, een lekker hoofdgerecht en tenslotte van het dessert buffet met de onweerstaanbare chocoladefontein. Er was voor iedereen wat wils. Wij gingen voldaan naar buiten.



H'ierna gingen wij naar de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen, een aantrekkingspool voor al wie interesse heeft in wat er zich in het heelal afspeelt. Wij werden er met de glimlach ontvangen door 3 gidsen die ons begeleiden langs de uitgebreide tentoonstellings- en experimenteeruimte, verscheidene multimediazalen en wellicht het uitgebreidste astronomische instrumentarium van een België. Wij bezochten de twee vaste telescoopkoepels, een vast opgestelde zonnetelescoop en een hele verzameling grote en kleine verplaatsbare instrumenten. Ook een weerstation ontbrak niet. Het



was zeker de moeite waard!

Op naar Oostkamp het Verassingsbezoek was in "Oud Stuyvenburg" voor een gezellig samenzijn voor we definitief afscheid namen van onze vrienden en reisgenoten met een afsluitend drankje.

Onze dagreis werd door de ganse groep zeer gesmaakt. Op naar de volgende dagreis in het voorjaar van 2023. Waar we naartoe gaan ..... Dat verklappen wij nog niet. Maar wij beloven u dat het weer een spannende en boeiende reis zal worden, zoals jullie van ons gewoon zijn.

## BINGO

Op 12 september was er in de Geuzetorre weer een gezellige bingo met natuurlijk mooie prijzen. Zoals gewoonlijk werden de enthousiaste bingo deelnemers hartelijk verwelkomd. De koffie/thee stond klaar en wij zorgen voor wat lekkers erbij, ook tijdens de bingo. Nieuw dit jaar was het invoeren van een geluidsbox met bijhorende microfoon, zodat je ook achteraan in de zaal duidelijk de nummers kon horen.

Onze bingo bestaat uit 2 rondes ledere ronde heeft 2 trekkingen met verdeling van de pot. De eerste trekking gaat over de bovenste rij. Er wordt dan verder gespeeld tot iemand "BINGO" roept.

Na de eerste ronde wordt er een pauze ingelast waarna iedereen een drankje naar eigen keuze kan bestellen aan de bar. Na de pauze opnieuw twee trekkingen maar dan wordt de onderste rij als eerste gekozen.



Er waren heel wat deelnemers. Alles verliep in een in een gezellige, interactieve sfeer onder de deskundige leiding van Marcel en Ivan.

Zoals u wellicht wel weet mag ieder vrijzinnig lid meedoen. De volgende datum voor de bingo zal gepubliceerd worden in de Fakkelerant. Lijkt het u leuk om mee te doen kom gewoon af naar de Geuzetorre op de aangegeven datum.





## PRIJSKAMP MANILLEN GING OPNIEUW SUCCESVOL VAN START

Septembermaand is de start van een nieuw werkjaar en dus ook van alle vaste activiteiten in De Geuzetorre. De prijskamp in het manillen maakt daar deel van uit en zo kwamen op 14 .09 de kaartspelers voor het eerst opnieuw aan de beurt. Ze waren dan ook met 50 man op de eerste speeldag en ondertussen is de groep reeds aangegroeid tot 55 man. Met enkele nieuwe gezichten in vergelijking met vorig jaar mogen we dus spreken van een steeds groter wordend succes. Enkele getrouwen , die op reis

zijn gaan in de komende weken nog de rangen vervoegen. De winnaars van de eerste speeldag konden hun driepunter niet verdubbelen en zo kon Rob met zijn inhaalbeurt meteen de koppositie innemen, op de voet gevolgd van Daniel Schoonjans , Marina Marcelis, Jacqueline Cooleman , Magda Casteleyn en Julien Popelier met 5 gewonnen partijen. Opmerkelijk is dat hierbij enkele nieuwkomers hun entree niet hebben gemist. Hieronder de top-20 van de rangschikking na 2 speeldagen.

PLAATS	NAAM	GESPEELDE PART.	GEWONNEN PART.	TOTAAL PUNTEN
1	VAN CAUWENBERGH ROB	6	6	778
2	SCHOONJANS DANNY	6	5	772
3	MARCELIS MARINA	6	5	771
4	COOLEMAN JACQUELINE	6	5	769
5	CASTELEYN MAGDA	6	5	763
6	MOLLEMAN PATRICK	6	5	739
7	POPELIER JULIEN	6	5	705
8	DEMUYNCK LUC	6	4	746
9	VANDERWAL LILIANE	6	4	723
10	BUFFEL FREDDY	6	4	703
11	STRUMANE JACKY	6	4	686
12	VAN LEUVENHAEGE ERNA	6	4	667
13	WEEK GEORGES	6	4	653
14	HAVERMAET PIERRE	6	4	633
15	DEVRIENDT Luc	6	4	612
16	LAMBRECHT Robert	6	4	609
17	DENIZELLES Gilbert	6	3	740
18	DUTRIEUE René	6	3	701
19	COLPAERT Annie	6	3	660
20	BRUSSEEL Lieven	6	3	644

## WEEK VAN DE SENIOREN:

### VAN 21 NOVEMBER TOT 26 NOVEMBER

Naar jaarlijkse traditie gaat de week van de senioren door in de 3de volle week van november. Ook dit jaar organiseert de Senioren Adviesraad Oostende gedurende deze ganse week een reeks activiteiten naar ieders smaak. We geven hier een overzicht van het ganse programma:

- Maandag 21.11.22 : Officiële opening met dansnamiddag .Optreden van de CMD band Chris Capoen . Aanvang 14u00 in Feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat, 357, Oostende. Bushalte in nabijheid . Ingang gratis.
- Dinsdag 22.11.22 : Jaarlijkse Quiz met groepen van 4 personen per tafel. Inschrijven vooraf voor 17.11 bij Francine Gombert (claey.s.gombert@skynet.be) Er kan ook individueel worden ingeschreven. Inleg 2€ per persoon. Prijzenpot: 280€  
Aanvang 14u00 : Feestzaal ten Stuyver.
- Woensdag 23.11.22 : SARO gaat op reis: Prachtige reisreportage naar de USA en de nationale parken door Patrick Pottier. Aanvang 14u00 in Feestzaal Ten Stuyver. Ingang gratis.
- Donderdag 24.11: Voordracht door Prof. Lieven Annemans , hoogleraar gezondheids- en welzijnseconomie U.Gent “ Zin en onzin van Geluk “. Aanvang 14u00 in Feestzaal Ten Stuyver. Ingang gratis.
- Vrijdag 25.11: Kaartprijskamp in het Manillen. Inleg 2€. Prijzenpot 300 €. Inschrijven vanaf 13u30 om te kunnen starten om 14u00. Feestzaal Ten Stuyver.
- ZATERDAG 26.11.22 : SARO in concert met De Zandkorrel en Joe Mullen. De Zandkorrel is een Oostendse groep met een ijzersterke reputatie. Met zang, piano en viool brengen ze zowel klassieke als hedendaagse lichte pop en soulmuziek. Joe Mullen neemt ons mee op reis langs de Keltische traditie en de hedendaagse Ierse muziek. **INSCHRIJVEN VOORAF VERPLICHT** bij Francine Gombert. (claey.s.gombert@skynet.be) **PLAATSEN BEPERKT. ENKEL INSCHRIJVING CONCERT GEEFT TOEGANG TOT DE RECEPTIE .**  
Dit concert gaat door in DE GEUZETORRE ( VLC ) , Kazernelaan, 1, Oostende met aanvang om 10u00.



## KOERSBAL: MAANDAGNAMIDDAGEN IN "DE GEUZETORRE"



Nog even en we zitten alweer in het donker. Dat wordt wennen na die hete zomer met zalige zwoele avonden op het terras! Zodoende is het des te belangrijker om maximum te profiteren van het licht dat ons straks rest. Daarom zijn er maandagnamiddagen koersbal in de Geuzetorre. Een event voor kenners maar vooral voor liefhebbers. Actieve deelnemers/spelers stellen wij zeer op prijs maar ook supporters zijn van harte welkom.

Dus wil je ook eens een balletje gooien tijdens een gezellige babbel en een drankje, kom dan gerust eens een kijkje nemen. Wij beschikken over de nodige know-how en het nodige materiaal. Het geknipte moment dus om je ter plaatse in te schrijven en deel te nemen of te supporteren. Zeker een aanrader.

Voor meer info kan u steeds terecht op het telefoonnummer van Nicole (0472 23 71 17) of Ivan (0478 04 58 99) of op het e-mailadres [ivan.vrindts@gmail.com](mailto:ivan.vrindts@gmail.com).

## BREIEN

### November

- Dinsdag 8 november
- Dinsdag 22 november

### December

- Dinsdag 6 december
- Dinsdag 13 december

**Aanvang 14.00 u stipt**

## SCRABBLE

### November

- Donderdag 3 november
- Donderdag 17 november

### December

- Donderdag 1 december
- Donderdag 15 december

**Aanvang 14.00 u stipt**

## LICHAAMSBEWEGING

**Telkens op maandag om 10 uur**

**Oktober 2022** : 3 – 17 – 24

10/10 niet: Verlof

31/10 niet: Herfstvakantie

**November 2022**: 7 – 14 – 21 – 28

**December 2022**: 5 – 12 – 19

Kerstvakantie van 26/12 – 08/01/2023

**Januari 2023**: 9 – 16 – 23 – 30

**Februari 2023**: 6 – 13 – 27

Krokovakantie van 20/02 – 26/02

**Maart 2023**: 6 – 13 – 20 – 27

**April 2023**: 17 – 24

Paasvakantie 03/04 – 16/04

**Mei 2023**: 8 – 15 – 22

1/05 niet: Dag van de Arbeid

29/05 niet: Pinkstermaandag

**Juni 2023**: 5 – 12 – 19 - 26

**Info een deelname: Monique Vanhoutte  
(059 70 36 74 of 0497 74 73 54)**

## HULDIGING SABINE NIERYNCK NA MEER DAN 30 JAAR TROUWE DIENST.



Vorige maand werd Sabine Nierynck in het VLC gehuldigd en bedankt voor haar meer dan 30 jaar trouwe dienst en medewerking op het secretariaat van het VLC. Het bestuur van De Grijze Geuzen en ook algemeen voorzitter Edgard Brunet stonden er op om Sabine te danken met een passend geschenk. Door een wijziging in het subsidiëren van administratieve krachten door de overheid kon het contract van Sabine niet meer verlengd worden, ondanks alle

inspanningen en argumenten die het VLC ook heeft geprobeerd.

Zowel het VLC in haar geheel als De Grijze Geuzen hebben gedurende al die jaren kunnen genieten van de steeds getrouwe en stipte administratieve ondersteuning van Sabine, die zelfs in de soms drukke tijden nog altijd met een glimlach voor iedereen in de bres stond. Een bon voor een lekker etentje en een verrassing voor wat meer waren dan ook zeker verdiend. Op de foto het voltallige bestuur van De Grijze Geuzen met Sabine en algemeen voorzitter Edgard Brunet.

## WIJNDEGUSTATIE: VRIJDAG 18 NOVEMBER

Na de eerste geslaagde wijndegustatie heb ik in samenspraak met bestuur en medewerkers overwogen om een tweede degustatie te plannen voor de eindejaarsfeesten! Dit evenement vindt plaats op vrijdag 18 november om 14 uur. Ik heb gekozen voor een variatie van Franse klassewijnen. De volgende regio's komen aan bod en zullen naar waarde worden geëvalueerd: ik heb gekozen voor een Cru uit de Beaujolais, een zonovergoten Rhône wijn en natuurlijk ook een Loire wijn uit centraal Frankrijk, wie zegt hier "neen" tegen een Sanserre wijn of een Pouilly-Fumé?

Van al die lekkernijen kunnen jullie genieten en proeven tegen de democratische prijs van 9 euro.

Uiteraard genieten we tijdens de pauze van een methode Champenoise en op het einde van dit festijn wordt er een Margaux verloot! Er worden lotjes aangeboden voor 1 euro per lot.

Inschrijvingen starten aanvang november tot en met 10 november, er zijn max. 35 personen toegelaten.

Voraf inschrijven is dus noodzakelijk vóór 10 november door te bellen naar Monique Vanhoutte (0497/74 73 54) en 9 euro te storten op rekening De Grijze Geuzen: BE28 0015 0621 8020.

Alea iacta est! In vino veritas est!

## QUIZ

Beste quizmakers! Na een prachtige zomer zijn we terug van start gegaan met ons maandelijks potje geheugentraining! De september sessie verliep vlekkeloos met zeer hoge scores: het verschil tussen winnaar en verliezer was amper 6 punten, alle deelnemers haalden hoge onderscheiding.

De USA kwam aan bod met haar staten en presidenten en ook allerhande sportfiguren waren van de partij!

Hopelijk zien we elkaar terug op 29 november en op 20 december! Mens sana in corpore sano!

## EINDELIJK! DE TWEDE EDITIE VAN HET WINTERFEEST VAN DE GRIJZE GEUZEN!

Na de uiterst geslaagde eerste editie van het winterfeest in een nieuwe formule met een etentje, waren we er stellig van overtuigd dat dit voor herhaling vatbaar was in december 2020. Corona heeft er echter anders over beslist en zo moesten we in 2020 en op de valreep ook in 2021 ons feest annuleren. Maar niet getreurd: uitstel is geen afstel en zo hebben we met volle moed toch de 2de uitgave van ons winterfeest gepland op VRIJDAG 16.12 eerstkomend.

Wij nodigen jullie dan ook allen uit op een lekker etentje in een gezellige sfeer. We starten met een sprankelend glaasje cava of fruitsap, gepaard gaande met enkele aperitiefhapjes. Vervolgens serveren we als voorgerecht een duo van kaaskrokot en garnaalkrokot met garnituur. We laten dit voorgerecht een beetje zakken en als hoofdgerecht krijgen jullie een mals varkenshaasje met groentekrans en champignonsaus geflankeerd van een gratin dauphinois.

Om de laatste gaatjes te vullen, kunnen we niet zonder een lekker stukje taart met slagroom en het geurig kopje koffie of thee.

Dit volledig menu kunnen wij U

samen met een stemmig muziekje als achtergrond aanbieden aan de spotprijs van 39 euro.

Ondertussen komt ook de Joelman even zijn zegje doen en ons allen een goed eindejaar toewensen.

Inschrijvingen dienen uiteraard vooraf te gebeuren en dit kan ENKEL door per overschrijving te betalen bij onze penningmeester MONIQUE VANHOUTTE op de rekening van DE GRIJZE GEUZEN op het nummer BE28 0015 0621 8020 en dit uiterlijk voor 10 DECEMBER. Liefst ook een telefoontje vooraf op het nummer 0497/74.73.54 (niet op maandag !!)

Om organisatorische redenen kunnen we slechts 104 inschrijvingen aanvaarden, die aan tafels van 8 personen worden geplaatst. Wie samen met vrienden wenst te zitten kan dit bij de inschrijving vermelden op uw storting. In de mate van het mogelijke zullen wij aan die wens proberen te voldoen.

## VASTE ACTIVITEITEN

Vaste Activiteiten v/d Grijze Geuzen in de Geuzetorre van September tot Juni

### Lichaamsbeweging:

Meestal elke maandag van 10u00-11u00

Verantwoordelijke : Mevr. Monique Vanhoutte. Tel: 0497 74 73 54.

### Koersbal:

Meestal elke 1e en 3e maandag om 14u00.

Verantwoordelijke : Mevr. Nicole Willaert  
Tel: 0472 23 71 17 of 059 33 38 68

### Breien & Haken:

Meestal elke dinsdag om 14u00. Uitgezonderd in de vakanties.

Verantwoordelijke: Mevr. M. Quintens.  
Tel: 059 26 61 48



### Scrabble:

Meestal elke 1e en 3e donderdag om 14u00.

Verantwoordelijke: Dhr. Rotsaert. Tel: 059 26 61 48



### Manillenkarting:

Meestal om de 2 weken op Woensdag. Inschrijven van 13.30 tot 13u55.

Verantwoordelijke: Dhr. Lieven Brusseele.  
Tel: 0477 37 41 71

### Quiz:

Meestal elke 4e dinsdag om 14u00.

Verantwoordelijke: Dhr. Jacky Strumane.  
Tel: 0471 29 11 40



Fred's Cook Club : Meestal om de 2 maand, in onderling overleg, beperkt aantal deelnemers.

Verantwoordelijke: P. Pottier : 059 70 96 04

De activiteitenkalender van de Grijze Geuzen voor de komende maanden kan je terugvinden als bijlage bij de Fakkelkrant, onder het plastic hoesje.

Voor inschrijvingen met betaling: storten op rekening Grijze Geuzen: IBAN: BE 28 0015-0621-8020. BIC: GEBABEBB EN NIET OP REKENING VLC!

Penningmeester: Mevr. Monique Vanhoutte : 0497 74 73 54

Lidnr. VLC steeds vermelden voor elke deelnemer!

Alle activiteiten staan altijd open voor alle leden van het VLC.

## GRIJZE GEUZEN OOSTENDE

### " THAT'S ENTERTAINMENT"

#### DEEL 2

Onze eerste videopresentatie van "THAT'S ENTERTAINMENT" nu één jaar geleden ,werd een groot succes en de meer dan honderd aanwezigen hebben genoten van show ,variété ,muziek ,sketches, slapsticks , en filmfragmenten gebracht door onze idolen uit de jaren '40 '50' en '60 zoals *Fred Astaire, Laurel & Hardy, Elvis ,Fats Domino Louis Armstrong* en nog veel andere vedetten.

Op verzoek van vele aanwezigen hebben De GRIJZE GEUZEN nu een tweede reeks" THAT'S ENTERTAINMENT" videopresentatie geprogrammeerd en dat op **WOENSDAG 30 November 2022**. Het is ROTSAERT Marcel die de samenstelling en de presentatie zal



verzorgen ,weer bijgestaan door Ballière Flory. In tegenstelling tot de eerste voorstelling - toen nog CORONA voorschriften moesten worden gerespecteerd - ,is deze keer **GEEN INSCHRIJVING** nodig. Aanvang : **14.00 u stipt**. Wij hopen jullie talrijk te mogen

verwelkomen voor weer een namiddag vol nostalgie en leuke herinneringen.



## Dinsdag 29 november 2022 om 19 uur:

### “Jean Vandecasteele aan het woord”



De toegang is gratis.  
De lezing vindt plaats in VLC  
De Geuzetorre, Kazernelaan 1,  
8400 Oostende

Jean Vandecasteele geeft een overzicht van zijn politieke carrière en zet de fijne en de minder fijne momenten op een rijtje.

Jean Vandecasteele geboren te Oostende, op 1 december 1955 is een socialistisch politicus voor de sp.a/Vooruit. Hij was gedurende achttien jaar burgemeester van de stad Oostende.

Na zijn schooltijd werkte hij een korte tijd als arbeider en vervulde hij zijn legerdienst. Vanaf 1978 werkte Vandecasteele bij het

Bestuur van Zeewezen, waar hij tot 1991 actief bleef. In 1991 werd hij kabinetsmedewerker van Willy Claes.

Reeds in zijn jeugd was hij lid van de Rode Valken en de JongSocialisten. Hij bleef politiek actief bij de SP en na de verkiezingen van 1982 werd hij in Oostende gemeenteraadslid. In 1995 werd hij eerste schepen onder burgemeester Julien Goekint. Toen Goekint stopte, volgde Vandecasteele hem eind juni 1997 op als burgemeester.

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 bleef Vandecasteele burgemeester. Zijn partij verloor wel de absolute meerderheid. In de loop van 2015 werd hij opgevolgd door Johan Vande Lanotte. Vandecasteele werd opnieuw schepen. Na de lokale verkiezingen van 2018 werd hij herkozen, maar werd sp.a uit de coalitie gehouden. Hij besloot daarna met pensioen te gaan. (bron: Wikipedia)

## Maandag 19 december 2022 om 19 uur :

### “Gin & Tonic Tasting”



prijs deelname: 30 euro per persoon  
(minimum 10 deelnemers)  
Inschrijven via e-mail:  
katie.vancouwenberge@telenet.be+  
het bedrag overschrijven op rek.nr.  
BE 26 0010 6696 4129 met  
vermelding “Tasting”

De tasting vindt plaats in VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Op de Gin & Tonic Tastings van Bottles on Board – Kurt's Boutique proef je van gins, tonics en garnituur onder de kundige leiding van Kurt Heddebauw. Je komt meer te weten over de verschillende smaken, het productieproces, de verschillende categorieën van gin, de geschiedenis van gin en tonic, enz. Een demonstratie “perfect serve” kan uiteraard niet ontbreken, daarna kunnen alle deelnemers zelf aan de slag!

Je proeft per persoon 6 vakkundig door jezelf klaargemaakte “mini” suggested serves van 2 cl gin, een halve fles tonic, ijs en aangepaste garnituur. Tussenin vertelt Kurt honderduit over gin en over tonic en projecteert hij uitleg en beelden op scherm of via een QR-code op je eigen smartphone.

Je hoeft je nergens zorgen om te maken, Kurt brengt werkelijk alles mee: gins, tonics, glazen, ijs, garnituur, placemats, servetjes, laptop, beamer ... het mobiele concept van Bottles on Board laat maximale flexibiliteit toe. Na afloop van de tasting kun je alle geproefde gins aanschaffen.

Kurts kwaliteitseisen zijn zeer hoog: enkel premium gins en tonics halen de selectie, het glasheldere ijs is van professionele kwaliteit, garnituur is steeds kraakvers, de speciale Durobor tasting glazen zijn van hoogwaardig glas, elke deelnemer krijgt serveermateriaal en placematjes om alles netjes en hygiënisch te houden.

Een gezellige maar ook leerrijke avond verzekerd!



## Activiteitenkalender november-december 2022

### November

ZATERDAG 5 NOVEMBER:

**daguitstap met de bus: eerbetoon aan José Vermeersch, beeldhouwer, keramist. Bezoek atelier te Lendeledede en tentoonstellingen te Rumbeke en Kortrijk**

ZONDAG 13 NOVEMBER

**Daguitstap naar Brussel. Vm om 11u geleid bezoek aan de tentoonstelling Picasso&Absraction in het KMSK, Nm om 15u Concert Nationaal Orkest van België in Bozar, programma Mozart en César Franck.**

DONDERDAG 24 NOV 20u:

**Concert Symfonieorkest Vlaanderen, Emperor, solist Pavel Kolesnikov, piano. Concertgebouw Brugge.**

### December

**Datum nog te bepalen: bezoek aan Astropolis**

ZATERDAG 11 DECEMBER 10u

**Algemene ledenvergadering met aperitiefconcert met Red River Dixieband en lunch. Info zie website**

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende • tel 059-80 21 41 • [sonja.decraemer@skynet.be](mailto:sonja.decraemer@skynet.be) • [www.willemsfondsoostende.be](http://www.willemsfondsoostende.be)

## HV/ouders OOSTENDE



## Cursus bloemschikken volwassenen.

Creatief bezig zijn met bloemen en natuurlijke materialen in verschillende vormen, kleuren en geuren is de bedoeling van deze workshops. Wil je genieten van het sociaal contact tijdens het werken en nadien van een zelfgemaakte compositie, dan is deze cursus iets voor jou.

Vanaf oktober 2022 start een nieuwe serie van 2 lessen bloemschikken.

Je maakt er eenmaal per maand een eenvoudig bloemstuk met verse bloemen en groen onder leiding van Martine Bilo en helpers.

De lessen gaan door in het bloemschiklokaal van de Geuzetorre, Kazernelaan, 1, 8400 Oostende.

Bijdrage: 60 Euro voor de 2 lessen.

Inschrijven telefonisch bij Martine: St.Amandsberglaan, 17, 8400 Oostende, Tel. 059/702211

e-mail adres: [bilomartine@hotmail.com](mailto:bilomartine@hotmail.com)

Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

<b>GROEP 1</b> Woensdagavond van 19 u.30' tot 22 u.30' - 14 december	<b>GROEP 4</b> Woensdagnamiddag van 14 u. tot 17 u. - 21 december
<b>GROEP 2</b> Donderdagnamiddag van 14 u. tot 17 u. - 15 december	<b>GROEP 5</b> Woensdagavond van 19 u.30' tot 22 u.30' - 21 december
<b>GROEP 3</b> Donderdagavond van 19 u. 30' tot 22 u. 30' - 15 december	<b>GROEP 6</b> Donderdagavond van 19 u. 30' tot 22 u. 30' - 22 december

## Cursus bloemschikken jeugd.

Inlichtingen zie cursus volwassenen

Bijdrage: 10 Euro per les

<b>GROEP 1</b> woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u. - winterles 7 december	<b>GROEP 2</b> woensdagnamiddag van 15 u. 30' tot 17 u. 30' - winterles 7 december
---	---



# WANTED

16/11/22 om 15u.



## Auditie



voor presentatoren en voordrager van het  
gedicht voor het Feest van de Vrijzinnige Jeugd 2023

### Voor wie?

Voor alle leerlingen  
zedenleer van het  
basisonderwijs van het 6de  
leerjaar.

### Prijzen/inzet?

- 3 winnaars met prijs
- Presentatoren FVJ 2023
- Voordrager gedicht FVJ
- troostprijs voor iedereen

### Waar?

VLC De Geuzetorre  
Kazernelaan 1  
8400 Oostende

Org : Humanistisch Verbond Ouders Oostende

Info : Alain Cools

Tel : 0497 – 89.70.83

domialain@telenet.be

### Wat?

De regisseur van het FVJ  
begeleidt de kinderen van  
eenvoudige expressieopdrachten  
langs improvisatietoneel  
naar ware toneelprestaties.

### Inschrijven?

Inschrijven bij de  
leerkracht  
voor 10 november 2022  
Deelnameprijs : gratis

### Publiek?

Alle familieleden of  
sympathisanten zijn  
tijdens de wedstrijd  
welkom.