

De Fakkelkrant

Tijdschrift voor vrijzinnige actie Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw "De Geuzetorre"



Denk voor jezelf,
zorg voor elkaar!

nr. **3** mei - juni 2021

tweemaandelijks // 48^{ste} jaargang
Afgiftekantoor: Gent X - P706394

colofn



Algemeen

De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door de bijdragen van de lezers en de publicaties van de Oostendse vrijzinnige verenigingen HVV/HV; HVV/OVM; VJOC De Kim; Vermeylenfonds Oostende; Willemsfonds Oostende; UPV Kern Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Oostende en het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende.

Ondertekende artikels die in de Fakkelkrant worden opgenomen drukken niet noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige gemeenschap. De redactie eigent zich het recht toe de publicatie van ingezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of deelneemt aan eender welke activiteit ingericht door het VLC Oostende vzw of door de Grijsje Geuzen Oostende is verplicht over een lidkaart met lidnummer te beschikken en die ook op zak te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpelweg het luttele bedrag van € 5 over te schrijven op rekeningnummer BE63 0010 7861 1708 (BIC GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw oud lidnummer, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en geef ook aan of u al dan niet een Fakkelkrant wenst te ontvangen. In de toekomst zullen regelmatig controles plaatsvinden van de lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Correspondentie

Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en bijdragen kunnen overgemaakt worden op volgend adres:

VLC Oostende vzw "De Geuzetorre"

Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40

E-mail: vlc.geuzetorre@skynet.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Bericht aan de lezers

Uw persoonsgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te informeren over de activiteiten van de diverse vrijzinnige verenigingen. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven van uw gegevens in ons bestand en ze eventueel corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever

Edgard Brunet p/a Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

vlc.geuzetorre@skynet.be

Bericht aan de redactieleden

Deadlines Fakkelkrant 2021

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór de eerste woensdag van de even maanden!

- juli-augustus: vóór woensdag 2 juni
- september-oktober: vóór woensdag 4 augustus
- november-december: vóór woensdag 6 oktober
- maart-april: vóór woensdag 2 februari
- mei-juni: vóór woensdag 6 april

Druk, vormgeving en mailing

Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons

www.seamoose.be

Redactie

Kurt Heddebauw

inhoud

2 Colofon

3 Weetjes

4 – 5 Hoog van de toren geblazen

6 – 8 Opinie

9 Grijeze gheuzen

10 Feest Vrijzinnige Jeugd

11 Willemsfonds

12 Bescherm je tegen virussen



De Geuzetorre" blijft tijdens de Covid-19 pandemie voorlopig gesloten voor het VLC zondagmorgenaperitief. Ook op het secretariaat hanteren we ofwel permanentie per e-mail, ofwel gewijzigde openingsdagen en -uren. Hou onze website of onze Facebook account in de gaten voor het laatste nieuws!

U ontvangt deze Fakkelerant maar u hebt uw lidgeld nog niet gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal toe opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden.

Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum.

De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem dan onverwijld contact op met het secretariaat!

De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat tijdens de kantooruren (8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur). Ook voor alle inlichtingen omtrent morele dienstverlening, plechtigheden, lidgelden, enz. kunt u steeds terecht op het VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te 8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 of mail vlc.geuzetorre@skynet.be.



BERICHT AAN ALLE BEZOEKERS VAN DE GEUZETORRE

Door de onzekere situatie waarin we ons vandaag bevinden en het gebrek aan een duidelijk perspectief voor de nabije toekomst is het voor iedereen moeilijk om plannen te maken. Het tweemaandelijks karakter van deze Fakkeltorren zorgt er bovendien voor dat we lang op voorhand zouden moeten kunnen inschatten hoe de toestand er op het moment van verschijnen zal uitzien.

Onze lezers zullen begrijpen dat zo iets onmogelijk is in deze barre tijden.

Aangezien er op het moment van opmaak van deze Fakkeltorren nog geen duidelijkheid was omtrent de toekomstige Corona-maatregelen zien ons dan ook andermaal genoodzaakt om alle activiteiten in De Geuzetorre tijdens de maanden mei en juni "onder voorbehoud" te plaatsen tot er nieuwe richtlijnen komen van de overheid.

Hetzelfde geldt meteen ook voor de openingsuren van het secretariaat. Als de situatie het toelaat kunt u opnieuw "fysiek" terecht in de kantoren, in het andere geval houden we de deuren nog even gesloten. Er is geen telefonische permanentie, maar u kunt met vragen steeds terecht op info@vlcdegeuzetorre.be. We houden u ook op de hoogte via onze website www.vlcdegeuzetorre.be, op onze Facebook pagina of ad valvas.

We hopen om in een volgende Fakkeltorren beter nieuws te kunnen brengen en gerichtere info mee te geven omtrent onze activiteiten. Hou het veilig en gezond en vooral ... hou het nog even vol!

De redactie

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE

Contacteer Conny Verkest, Moreel consulent Henri Serruys ziekenhuis, op het nummer 059 55 52 62 of via conny.verkest@azsintjan.be

MOREEL CONSULENT IN DE GEUZETORRE OOSTENDE

Wenst u hulp bij het invullen van uw negatieve wilsverklaring of wenst u meer informatie over alle mogelijke aspecten van een waardig levenseinde, neem dan contact op met huisvandeMens Brugge op het nummer 050/33.59.75 of via brugge@demens.nu

Tijdens de Corona crisis wordt de dienstverlening gegarandeerd per mail en per telefoon.

Er is leven na corona (4)

Wekelijks gemiddelde 27 mrt - 02 april:

- 4300 dagelijkse besmettingen
- 274 dagelijkse opnames
- 32 dagelijkse overlijdens

...lees ik van mijn Coronalert-app op mijn smartphone.

Een zeer triestige tabel in vergelijking met de cijfers van januari: toen werden dagelijks 2210 besmettingen geteld.

Viroloog Steven Van Gucht meldt vandaag, 6 april, vanuit het Crisiscentrum dat een piek is bereikt in de ziekenhuisopnames met een cijferupdate van 3053 patiënten waaronder 865 op intensieve zorgen.

We zitten dan ook momenteel in een 'paaspauze' (nieuwe term of begrip m.i.). Zo noemde onze premier Alexander De Croo de strengere corona maatregelen die de komende vier weken van kracht zijn.

Maatregelen als : scholen een week voor de paasvakantie vroeger sluiten; winkelen alleen nog op afspraak; kappers opnieuw dicht; en buiten mogen maximaal 4 personen samenkomen, zijn nodig omdat de corona curves weer snel en verontrustend de hoogte ingaan, de hoogste sinds vier maanden.

Vermoedelijke oorzaken: de besmettelijkere Britse variant; een coronamoeë bevolking die de regels minder strikt opvolgt en een te trage vaccinatiecampagne.

Intussen hebben 1,5 miljoen Belgen een eerste prik met een dosis van het vaccin gekregen.

Mezelf, 66 jaar, kreeg tot op heden nog geen uitnodiging. Mijn onder buurvrouw, met 76 lentes, mag straks wel naar het Casino Kursaal om haar eerste prik.

Hoop doet leven.

Enkele opmerkelijke koppen in de krant van vandaag :

- Marc Van Ranst maakt lijst van 147(!) telefonische belangen over aan de politie.
- BV's maken boottochtjes, feesten en dineren in Dubai.
- Hotelsector ziet kalmte aan de kust met

lede ogen aan: "Triestigste start van de paasvakantie in 30 jaar".

- "Corona is zever" complotdenkers kalken hun ideeën op meerdere gebouwen in Oostende.
- Vanaf vandaag kan je een zelftest kopen bij de apotheek.
- (een uur later)
- Zelftesten nog niet bij apotheker "Eerst nog onderzoeken welke het meest betrouwbaar zijn"

(heu ??!)

Maar ook :

- Politie van Doornik zoekt eigenaar van twee kamelen en één dromedaris op stap.

Nog steeds in afwachting van vaccinatie, die mij pas, vergeten we niet, na twee à drie weken bescherming biedt, wat doet een gepensioneerd iemand die de Geuzetorre niet meer kan frequenteren ?

Wel, een week geleden bracht ik mijn gedateerde kranten en tijdschriften naar de container voor oud papier op -1. Op de rand lag een boek, net niet in die container. Precies of dat de eigenaar wel het boek van de hand wilde doen maar twijfelde of die al wel in de container hoorde. Misschien was een andere bezoeker bewoner, nog wel geïnteresseerd in het boek?

En inderdaad, toen ik het boek met als titel "Oostende Kruispunt van Europa. Een Koninklijke Stad", daar zo hulpeloos zag liggen op die rand van de zwarte container, nam ik het mee in de lift naar het 11° verdiep. Voor ik erin begon te bladeren, legde ik mijn vondst een aantal uren buiten open op het terras om te ademen en wat zeelucht op te doen, want het rook verschrikkelijk naar die typische geur van oude boeken die in lange tijd niet uit de bibliotheek werd gehaald en het daglicht had gezien.

Na klimatiseren, ben ik er nog steeds door geboeid. Het boek, met atlas formaat, is een uitgave van 1985, MAPPAMUNDI, H.WEISS, ISBN:90-69586-003-9. Woord vooraf door de heer Julien Goekint, Burgemeester van Oostende.

Velen onder ons zullen de man, van CVP

signatuur, zeker herinneren. Hij volgde burgemeester Jan Piers (CVP) op en was burgervader van '80 tot '97. Na wat tumult werd hij opgevolgd door Jean Vandecasteele (Sp.a) van '97 tot 2015.

Ik ben, samen met andere bestuursleden van onze vrijzinnige gemeenschap, nog op audiëntie geweest bij burgemeester Goekint, met de vraag om een betere lokatie en huisvesting voor het VLC. Die noodzakelijkheid werd straal genegeerd, dit eventjes ter zijde. Zodoende verdiep ik mij, zo nu en dan, in de bewogen geschiedenis van onze stad Oostende, koningin der badsteden. Een stad met stoere vissers, het Oostends als taal. Een stad met een Casino-Kursaal, luchthaven, zeevaartlijn Oostende-Dover, een Hippodroom Wellington, een Stedelijke Visserijschool "John Bauwens", een Stedelijke Hotelschool...

Terwijl ik dit alles neerschrijf, kijk ik af en toe uit mijn raam met zicht op strand en zee. Aan de horizon liggen containerschepen voor anker, wachtend op een nieuwe opdracht of een vrije havengeul.

Op het strand probeert een jongetje samen met zijn papa, een vlieger in de vorm van een draak, te doen opstijgen in de kille grijs grauwe lucht. Spijtig, het zal hen niet lukken, weet ik al vooraf. De harde Noord Westen wind uit zee, blaast veel te hard in deze paasvakantie met 'paaspauze'.

Het tafereeltje doet mij denken aan mijn kindertijd, meer dan een halve eeuw geleden. Ik was toen in het bezit van een klein rood-wit plastic vliegtuigje, aan een lange witte, fijne, maar sterke koord, die in je hand kon snijden wanneer het vliegtuigje te snel en te hard opsteeg met de wind, en het koord door je hand gleeed. Eénmaal in de lucht, stuurde ik een papiertje via het koordje naar boven tot aan het vliegtuigje. Ik vraag mij af: "Wie heeft nog dergelijk strandvliegtuigje en is het nog in een winkel met allerhande strandartikelen, op de zeedijk, te verkrijgen?"

Maar, terug nu naar de Geuzetorre, want ik hoor door de radio een spot met de

verjaardag van '10 jaar Dagelijkse Kost'. Wat mij brengt bij de verjaardag van UVV, 50 jaar Unie Vrijzinnige Verenigingen.

In een mail van de Mens.nu lees ik volgende mededeling:

"Op 31 maart 1971 werd de Unie Vrijzinnige Verenigingen, die we vandaag kennen als de Mens.nu, gevormd tot een vzw. In de afgelopen 50 jaar is er heel wat veranderd, mede dankzij de inzet van de leden van UVV. Denk maar aan de officiële erkenning van onze levensbeschouwing en de immense verschuiving die België mee maakte op ethisch vlak.

België is vandaag nog steeds één van de koplopers in het Freedom of Thought Report. Festiviteiten hieromtrent worden uiteraard wegens corona verschoven naar latere data."

Want inderdaad, meer en meer begint het licht te schijnen op het eind van de tunnel.

Gezwind naderen we ons doel:

- 1) opnieuw ons leven vrij kunnen inrichten en beleven zonder corona restricties;
 - 2) de Geuzetorre kunnen bezoeken en deelnemen aan één van de vele activiteiten ingericht door het VLC of een zustervereniging.
- Samen met alle bestuursleden, hoop ik weldra, is het niet in mei, dan toch zeker begin juli, de deuren van ons prachtig vrijzinnig centrum, wagenwijd te kunnen open zetten voor een warm ontvangst en een blij weerzien van al onze leden (niet allemaal tegelijk, natuurlijk).

Ondertussen, lieve mensen, blijf in deze laatste ronde courageus de covid maatregelen volgen en zorg ervoor niet corona ziek te worden voor het krijgen van het vaccin.

Blijf alert en zie de toekomst vreugdevol tegemoet, alles komt goed, alles komt terug op zijn plooi.

Edgard Brunet
Voorzitter VLC Oostende
6 april 2021

Een heel moeilijke

Is moraal relatief? Beschikken wij over morele regels die altijd en overal gelden? Het “doe niet aan een ander wat je zelf niet wenst te ondergaan” (principe A)? Mogelijk de enige. En moet waarheid wijken voor deze regel? En wat is waarheid? Genoeg vragen voor duizend bladzijden filosofie. Daar willen we niet aan beginnen, wél aan de vraag of we daden uit andere culturen en ons eigen verleden mogen beoordelen aan de hand van ons hedendaags moreel besef.

Voorbeeld 1: onze gewezen vorst Leopold II, deze die in Oostende op de handen werd gedragen, tot de Stoeten *Oastendenoare* een zwarte hand van het standbeeld aan de *Drie Gapers* vervreemde.

Leopold, de koning die van Congo zijn privé-eigendom maakte en daarna het gebied aan België verkocht, liet zijn gebied beheren zoals alle kolonies werden beheerd door de Europese mogendheden van de 19e en begin 20e eeuw. De inboorlingen, sorry de autochtone bevolking, we moeten correcte taal gebruiken, werden als slaaf ingezet op de plantages. Die hadden dat uiteraard niet graag en sommigen gingen lopen als ze er de kans toe zagen. Sanctie: een voet af. Wat nog meer voorkwam is stelen. Sanctie: een hand kwijt. Dit waren de barbaarse gebruiken van die tijd. De Arabieren waren bij hun kolonisatie geen haar beter.

Voorbeeld 2: Adolf Hitler. De wijze waarop de haat van de bevolking tegen joden werd aangewakkerd (“beestenmensen”) en de deportaties en executies van miljoenen onder het Naziregime zijn zonder enige twijfel vreselijk en historisch wel van het allerergste. Zelfs Pol Pot komt niet in de buurt. Stalin? Idi Amin?

Die twee voorbeelden zijn denk ik buiten twijfel: wat toen is gebeurd moet vandaag veroordeeld worden aan de hand van principe A. De vraag blijft echter overeind of we alles wat herinnert aan personen die (mede) verantwoordelijk zijn voor onmenselijke daden moeten uitvegen uit het straatbeeld. Standbeelden moeten neergehaald worden, straatnamen moeten gewijzigd etc. Dit houdt het gevaar in dat wat gebeurd is vergeten wordt, zelfs wanneer we de standbeelden naar het museum verhuizen. Want onmenselijkheid moet herinnerd worden. Opdat het niet meer zou gebeuren. Dus liever publieke duiding geven zodat de burger

weet dat die figuren geen voorbeeld zijn. Zodat we blijven nadenken, want zelfs de regimes onder Hitler en vooral Stalin waren niet voor iedereen nefast. Schiet maar op mij wanneer je het niet eens bent. Maar niet letterlijk a.u.b.

Het wordt moeilijker wanneer we oordelen over zaken of houdingen die we vandaag niet willen, maar vroeger “normaal” waren.

Voorbeeld: de slavernij waar veel Afrikaanse en Amerikaanse zwarten onder geleden hebben gedurende eeuwen? Veel commentaren rond de huidige situatie, vooral wanneer zij in verband gebracht worden met de slavernij, doen mij de wenkbrauwen fronsen. Ik heb het geluk gehad om les te krijgen van prof. Stef Scholliers, kenner van de slavenhandel en slavernij. De Secessie-oorlog tussen Noord en Zuid in Amerika had niet alleen te maken met behoud of afschaffing van de slavernij, die in het Zuiden in stand werd gehouden omwille van het werk op het platteland. In het Zuiden werden slaven goed behandeld, al is dat relatief, want er was geen aanvoer meer van nieuwe Afrikanen, wegens te duur: de Europese handelaars, de Afrikaanse stamhoofden en de kapers, dikwijls in dienst van overheden, hadden hun financieel lesje geleerd. Voor de zuiderlingen was het idee om de slaven vrij te laten te gek: hoe kon je goedkoper werken dan met een slaaf? Maar in het Noorden was de industrie



aan het bloeien, maar er waren (goedkope) werkkrachten te kort. Resultaat na de burgeroorlog: de zwarten werden vrij, ze werden naar het Noorden gelokt en belandden daar in werkloosheid en schrijnende armoede, plots hadden de industriële werkkrachten te veel. Was generaal Lee een schurk zoals de beweging rond *Black Lives Matter* beweert? Nee, hij was waarschijnlijk een oprechte zuiderling die overtuigd was van de onafhankelijkheid van het Zuiden. Was Abraham Lincoln een heilige? Nee, hij was een exponent van het Noorden die geloofde in de industriële vooruitgang en overtuigd was dat de Staten moesten verenigd blijven. Getuige zijn uitlating: "If I could save the Union without freeing any slave, I would do it; and if I could do it by freeing all the slaves, I would do it; and if I could do it by freeing some, and leaving others alone, I would also do that" (New York Times, 25 augustus 1862). Nu worden standbeelden van Lee neergehaald. Er wordt geoordeeld over de inzichten van vervlogen tijden met hedendaagse standaarden.

Voltaire, de vrijdenker en voorvechter van de mensenrechten, die door beleggingen rijk werd, is een controversieel figuur die ons zeer goed de problematiek illustreert. Hij veroordeelde slavenhandel en feliciteerde Montesquieu dat hij de slavernij aanklaagde. Maar hij heeft waarschijnlijk beledigd in de Franse slavenscheepen en kaperij maar veroordeelde slavernij. En... toch, enkele citaten:

"Wij kopen slaven voor het huishoudelijke werk alleen bij de negers; deze handel wordt ons aangewreven. Een volk dat zijn eigen kinderen als koopwaar verhandelt, verdient nog meer afkeuring dan de koper. Deze handel toont onze superioriteit..."

"Ik zie tenslotte mensen die ik hoger acht dan negers, zoals de negers boven de apen staan, en zoals de apen boven de oesters en dieren van deze soort staan..."

"Met spijt spreek ik over de joden; dit volk is, in menig opzicht, het verwerpelijkste dat ooit de aarde heeft bevuild..."

Dergelijke uitlatingen zouden vandaag voorbeelden zijn van extreem racisme. Geen auteur zou zulke schrijfsels gepubliceerd krijgen en Facebook zou censureren. Toch was Voltaire in zijn tijd een voorvechter van mensenrechten. Zijn de geciteerde opinies een reden om de boeken van Voltaire te verbieden en zijn beeltenissen overal weg te halen? Moet het standbeeld van Robert Surcouf uit St.Malo verwijderd worden



omdat hij in dienst van de Franse staat Engelse slavenscheepen kaapte en de "buit" verder vervoerde tot eigen gewin?

Heeft de Beeldenstorm van de 16e eeuw belet dat katholieken verder Maria en andere "heiligen" vereren? Het is niet door de uiterlijke tekens te verwijderen dat de overtuiging van aanhangers verdwijnt. Maar het gomt wel het besef van anderen uit. Het is belangrijk dat we niet vergeten wat de kolonisatie onder Leopold II heeft gedaan. Maar moet ik, die nooit geen slaaf heb gehad, mij verontschuldigen tegenover een zwarte die nooit slaaf was? Dit is cru uitgedrukt, maar het stelt de vraag duidelijk.

Mijn standpunt is dat we zeer voorzichtig moeten zijn met oordelen aan de hand van wat vandaag gangbare morele normen zijn over feiten uit het verleden. We zouden er honderden kunnen aanhalen. In Sparta werden kinderen met afwijkingen na de geboorte van het Taygetusgebergte geworpen en op zevenjarige leeftijd werden kinderen van hun ouders afgenomen om in kazernes verder opgevoed en gevormd te worden tot krijgers. Omdat die maatschappij in die tijd in die omstandigheden deze gebruiken, die we vandaag streng veroordelen, nodig hadden om te overleven en aanvallen af te slaan.



En wat met ons oordeel over gebruiken van andere culturen, elders of door immigratie in onze maatschappij binnen gekomen? Etienne Vermeersch had het eens over “minderwaardige culturen”, waarmee hij bedoelde culturen die de basiswaarden van de mensenrechten niet eerbiedigen, zoals gelijkheid tussen man en vrouw. Vooral wanneer die moraal gebaseerd is op een godsdienst, een moraal die dus als absoluut wordt aanzien, niet ter discussie. De Islam is hier een voorbeeld van. Maar ook Chassidische Joden

gaan hier dikwijls over onze morele schreef. Hoe moeten wij ons in dergelijke problematieken positioneren? Wanneer we het hebben over onze samenleving hier en nu, denk ik dat we geen toegevingen moeten doen aan ingevoerde “alternatieve zeden”. Sommigen halen aan dat in vervlogen tijden, gedomineerd door christelijke geboden en verboden, gelijkheid ook bij ons niet ingeburgerd was en dat we nu geduld moeten hebben met conservatieve moslims. Het komt wel goed, we moeten geduld hebben. Maar als wij nu capituleren, dan zal de toekomst voor onze nakomelingen mogelijk niet meer zijn zoals wij het wensen. Wij moeten onze “Westerse”, “verlichte” waarden verdedigen. Hoe beoordelen we elders in de wereld culturen die de mensenrechten niet eerbiedigen? De VS hebben zich decennialang opgeworpen als verdedigers van de mensenrechten en hebben dit gedaan door andere staten militair binnen te vallen en “dictators” van de macht te verdrijven. Dit is meestal, zo niet altijd faliekant uitgelopen. De landen en de bevolking kwam er dikwijls slechter uit dan onder een dictatuur. Getuige Irak en Iran. Ok Libië is een punthoop. De rechten van vrouwen bijvoorbeeld gingen er meestal sterk op achteruit. En wat te denken van de Maghreb-landen als we de vergelijking maken tussen de toestand voor en na de dekolonisatie? Op het internet amuseren we ons met, sorry treuren we om het straatbeeld van voor en na. Vooral wat de toestand van de vrouwen betreft. Moeten wij de kolonisten van toen veroordelen omdat ze bepaalden wat de autochtone bevolking mocht en niet mocht? Waren de “pieds-noirs” barbaarse onderdrukkers? Of bevrijders? Was generaal Jacques Massu enkel een niets ontziende bevelhebber die de Maghreb bij Frankrijk wilde houden en verantwoordelijk was voor executies of was hij tegelijk een held die zich voor volk en vaderland heeft ingezet in Indochina, de invasie in Normandië en in Algerije?

We mogen niet lichtvaardig oordelen over feiten uit het verleden of elders in de wereld die we vandaag en bij ons zouden verwerpen. We mogen ook niet lichtvaardig oordelen over migranten die het moeilijk hebben om hun culturele gewoontes opzij te zetten. Maar godsdienst als basis voor een absolute moraal die aan ons zou opgedrongen worden moeten we als vrijzinnige bestrijden. We hebben recht op de vrijheden die wij en onze ouders hebben verworven.

Luc Bentein
01.03.21

Met spijt in het hart moeten wij onze lezers helaas andermaal meegeven dat we alle activiteiten voor de maand(en) mei (en juni) noodgedwongen moeten schrappen, aangezien er op het moment van opmaak van deze Fakkkelkrant nog geen duidelijkheid was omtrent de toekomstige Corona-maatregelen.

We hopen dat de geplande activiteiten weldra weer kunnen plaatsvinden, maar ook daarover kunnen we geen absolute zekerheid bieden. We proberen onze lezers op de hoogte te houden via onze website www.vlcdegeuzetorre.be, via Facebook of ad valvas aan de deur van De Geuzetorre.

Voor de specifieke activiteiten hieronder kunt u contact opnemen met de respectieve verantwoordelijken.

DATA MOGELIJKE KAARTNAMIDDAGEN MEI 2021

- Woensdag 12 mei
- Woensdag 26 mei

JUNI 2021

- Woensdag 09 juni
- Woensdag 23 juni

De aanmelding de kaartnamiddag zelf start om 13u30 tot 13u55

Let wel: De kaartnamiddagen zullen enkel en alleen kunnen doorgaan als de maatregelen tegen Corona het toelaten. **Rekening houdend met deze maatregelen kunnen en mogen dus slechts 48 kaartspelers (12 tafels) deelnemen.** Van daar dat het noodzakelijk is zich ten laatste één dag vooraf in te schrijven bij Lieven Brussel en **ten vroegste één week vooraf** op 0477 37 41 71 of per mail op het adres lievenbrussel@telenet.be



DATA SCRABELL NAMIDDAGEN APRIL 2021

Om persoonlijke redenen zal ik de scrabble namiddagen in mei 2021 niet kunnen leiden en zullen de namiddagen dan ook niet doorgaan. Omdat mei zoals ieder jaar de laatste maand is van deze activiteit, spreken we af om te hernemen in september 2021, de start van alle activiteiten ingericht door de Grijze Geuzen.

Dank voor jullie begrip!

Rotsaert Marcel

059 266148 - 0473 517329



DATA BREI NAMIDDAGEN MEI 2021

- Dinsdag 4 mei
- Dinsdag 11 mei
- Dinsdag 18 mei
- Dinsdag 25 mei

JUNI 2021

- Dinsdag 1 juni
- Dinsdag 8 juni
- Dinsdag 15 juni
- Dinsdag 22 juni
- Dinsdag 29 juni

Aanvang telkens om 14.00 u stipt

Let wel: Deze namiddagen kunnen enkel doorgaan als de Geuzetorre weer toegankelijk is en met naleving van de dan geldende voorschriften betreffende Corona.

Quintens Magda

059 266148 - 0470 074124





Alternatief concept voor het Feest van de vrijzinnige Jeugd

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd 2021 zou normaal plaatsvinden in het Kursaal te Oostende, op zondag **16 mei 2021 om 10.00 uur**. Helaas gooit de 'Covid19-epidemie', net zoals vorig jaar opnieuw roet in het eten. In 2020 was het scenario volledig klaar en werd er volop gerepeteerd toen de coronacrisis toesloeg. Het feest in het Kursaal moest noodgedwongen worden geannuleerd en de feestelingen moesten hun geschenk coronaproof gaan afhalen in de garage van het VLC. Dit vond iedereen dan ook bijzonder jammer.

De bedoeling was het scenario te herhalen in 2021 met de nieuwe feestelingen. Maar ook nu is er weer slecht nieuws. Momenteel kan er nog altijd niet worden gerepeteerd in het VLC van Oostende. Sommige leerkrachten zedenleer die in verschillende scholen les geven, mogen slechts in twee scholen aanwezig zijn. Zij hebben sommige feestelingen dus gedurende de laatste maanden nog niet kunnen zien in de klas. Ook het Kursaal wordt momenteel omgebouwd tot vaccinatiecentrum. Men laat ons weten dat grote evenementen met veel publiek nog voor lange tijd niet zullen worden toegelaten. Het organiseren van dit Feest kost veel moeite en centen. Het is daarom een te groot risico om in dergelijk Feest te investeren en niet 100 % zeker te zijn dat het evenement uiteindelijk kan doorgaan.

Daarom heeft het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Oostende, in samenspraak met de leerkrachten, de regisseur, scenarioschrijver en de geluids- en lichttechnicus beslist om het Feest niet te organiseren in het Kursaal. Maar iedereen wou toch iets meer dan louter het overhandigen van het geschenk. We gaan met alle betrokkenen op zoek naar een alternatief, waarbij in elke school per klas een kleinschaliger evenementje in de eigen bubbel zal worden georganiseerd. En de dag zelf, zondag 16 mei vanaf 10.00 uur, zal het officiële gedeelte via een vooraf opgenomen filmpje te volgen zijn via het internet. De link om het filmpje te bekijken zal uiteraard tijdig worden bekendgemaakt, ook aan de lezers van de Fakkelerant.

We hopen er voor de feestelingen en hun familieleden toch een unieke dag van te maken. De Feestelingen gaan nadien naar huis met een pakket geschenken, een diploma en een programmaboekje, zodat ze een blijvende herinnering bewaren aan dit onvergetelijk moment. We kijken er naar uit om in 2022 weer een 'echt' volwaardig Feest van de Vrijzinnige Jeugd te kunnen organiseren in het Kursaal.

Francis Rondelez

Voorzitter

Namens het Comité Feest van de vrijzinnige Jeugd Oostende



Op 28 juli 1921 is Léon Spilliaert veertig jaar geworden. Sinds april 1917, woont hij met zijn twaalf jaar jongere vrouw Rachel in Brussel, waar op 15 november 1917 Madeleine geboren werd. Tekeningen van moeder en dochter of afzonderlijke portretjes van Madeleine maken duidelijk dat het familieleven en vooral zijn drie jaar oude dochtertje in zijn gevoelsleven een belangrijke plaats inneemt.

© Spilliaert Huis

Activiteitenkalender mei- juni 2021

MEI

ZATERDAG 22 MEI • 14u30.

Proclamatie van de poëziewedstrijd

"Kleur" (live indien toegelaten, virtueel in het ander geval).

Jeugdacteur Bénédicte Moussa brengt Afrikaanse verhalen.

JUNI

ZONDAG 20 JUNI • 11u.

Bezoek aan de tentoonstelling

"Nu of nooit! Grote verwachtingen van Leon Spilliaert voor 1921"

in het Spilliaerthuis. Aantal deelnemers beperkt.

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, Ooststraat 42B, b12, 8400 Oostende • tel 059-80 21 41 • sonja.decraemer@skynet.be • www.willemsfondsoostende.be



Was
regelmatig
je handen



Draag een
mond- en
neusmasker



Ontsmet
oppervlaktes



Houd
afstand



Blijf
thuis



Hoest en
nies in een
zakdoek of
jouw elleboog